

By E & Q



20 Maart.

Een dag uit het leven van Lio de bij. 

Het is eindelijk Lente, een prachtige tijd van het jaar
waar de bloemen eindelijk beginnen te bloeien.

Bij de eerste zonnestralen vertrekt Lio op avontuur.
Hij komt voorbij Nathan het konijn en zegt Hallo.

«Hallo Nathan!»

« Hfmffmfmgrou, Hallo Lio ! »

Zegt Nathan met zijn mond vol wilde bloemen.

He, kijk !

Zelfs Manon en Nahia de vlinders zijn vroeg buiten !



Jeanne de vogel geeft eten aan haar kuikens.

« Chirp, chirp, chirp! »

« Ze lijken erg hongerig! » zegt Lio de bij.

« Ja, dat zijn ze » zegt Jeanne

« Wil jij ook wat te eten? »

« Neen, dankjewel Jeanne.

Bijen eten geen wormen, bijen eten alleen stuifmeel en nectar.

Ik moet ervandoor !

Tot ziens Jeanne en kleine kuikens »

« Chirp, chirp, chirp ! »





Lio stopt onderweg nog een paar keer voordat hij naar huis gaat.

Hij springt van de ene bloem naar de andere
om nectar te verzamelen voor hem en zijn vrienden.

Lio ziet andere kleuren dan wij,
zo kan hij makkelijk de bloemen vinden.

Terwijl Lio de lekkere nectar drinkt en verzamelt
raakt hij helemaal onder het stuifmeel te zitten.





Nu Lio's buik goed gevuld is met nectar
is hij klaar om naar huis te vliegen.
Hij neemt ook wat nectar mee naar huis voor zijn vrienden.

Oeps!!

Kijk uit Lio, je laat wat stuifmeel vallen!

« Maak je geen zorgen » Zegt Lio
« Het stuifmeel zal op de bloemen en bomen vallen,
dit geeft vruchten voor later. »







Als je heel goed luistert, kan je Lio horen naar huis vliegen :

«Vrrrrrrrrrr»







Lio is eindelijk aangekomen.
Al zijn vrienden komen ook net thuis.
Maurice de koe is heel blij om Lio te zien,
maar heeft het te druk met gras eten.

Maina de eekhoorn is nieuwsgierig naar wat er allemaal gebeurt
maar besluit om veilig te blijven en verstopt zich in de boom.

Waar is Nathan het konijn?
Kan jij hem vinden?











Lio beleefde een prachtige dag
Tijd om te gaan slapen, zodat we kunnen dromen
over alle prachtige avonturen van de lente .

« Welterusten, Lio! »





Een dankwoordje aan Q,
om mij te steunen en te helpen tijdens de Quarantaine.

Mijn doel was om een kleurboek te maken dat ik per pdf kon versturen
naar zo veel mogelijk kinderen. (deel alsjeblieft en print bij je thuis)

Je kinderen kunnen de tekeningen zelf inkleuren,
het houdt ze bezig tijdens de quarantaine.

Je kan het ook voorlezen voor de kleintjes als een verhaaltje voor het slapen gaan.

De laatste pagina kan je uitknippen en er een bijenmasker van maken.

Ik hoop dat het een beetje van die kleurrijke lente binnen bij je huis brengt.

Deel alsjeblieft een foto van het resultaat met mij,
door mijn naam te taggen op instagram:

@vranckxelize

From my home to yours,
Elise Vranckx



Knip 5mm rond het hoofd
Knip het witte deel van de ogen uit
Prik de 2 kleine gaatjes naast de ogen
Bevestig een koord of elastiek
Klaar!

